

Uit: Grasso mededelingen februari 1968.

(De AMF, Apeldoornse Machine Fabriek, is overgenomen door Grasso)

2 April is het veertig jaar geleden dat de heer J. Kamphuis voor de tweede keer bij AMF binnen kwam. Daarvoor was hij er al eens vijf jaar geweest, maar toen was het nog zo dat militaire dienst tegelijkertijd ontslag bij de baas betekende, dus....weg AMF. Toch is hij er in die tijd nog een paar maanden aan het werk geweest als geniesoldaat. " 't Is zó bij het leger."

Jan Kamphuis is iemand voor wie letterlijk niets bij de AMF vreemd is. Hij is begonnen als buitenmonteur. Samen met de heer Bierman Sr. ging hij naar zijn eerste karwei bij de DRAKA te Amsterdam. Hij verwierf zich het etiket alles aan te kunnen, met of zonder hulp, met of zonder gereedschap. Het verbaasde dan ook niemand dat men hem promoveerde tot werkmeester als opvolger van **de legendarische heer Veldman**. Hij had in die tijd bij zijn collega's en ook bij zijn superieuren zoveel vertrouwen gewonnen dat men hem unaniem koos als degene die een tariefsysteem bij de AMF zou invoeren. Toen hij deze opdracht zover.....